

KIKaren.

Information om Kappelshamns IK och bygden



Flitiga medlemmar på arbetsdagen



Historisk simskola



Pris till KIKaren



BERRAS SIDA

Hej! För ett par månader sedan så fick vi se Kappelshamn som nyhetsinslag i TV. Alltid kul när vårt samhälle nämns i Rapport och på andra större nyhets sajter. Att man sedan inte kan uttala Kappelshamn rätt är väl smällar vi får ta. Förhoppningsvis kanske nyhetsuppläsarna lär sig det framöver - för jag tror att vår hamn lär återkomma som nyhetsinslag, eftersom Trafikverket senast den 25 juni ska lämna en redovisning av kostnadsberäkningar för bedömda åtgärder i farled och hamnområde till landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Därutöver ska Trafikverket lämna en slutredovisning av uppdraget senast den 15 november till samma departement.

När du läser detta vet vi antagligen lite mer om Försvarsmaktens och hamnägaren Fortifikationsverkets ingångar i förhandlingarna med andra myndigheter. Rapport om informationsmötet den 5 juni kommer i KIKarens septemberutgåva.

Fotboja kontaktförbud

Har tidigare skrivit att fotboja vore ett bra straff för fotbollshuliganer som saboterar matcher i Allsvenskan. Jag kan spinna vidare på den tråden, när det gäller sådana som dömts till kontaktförbud - oftast svartsjuka, farliga karlar som misshandlat eller hotat sina expartners. Istället för att den utsatta ska tvingas flytta och/eller byta identitet borde förövaren tvingas flytta. Om han närmar sig orten där expartner bor så utlöses ett larm och polisen kan snabbt vara på plats för att hindra nya våldsamheter som ju till och med slutat med mord.



Översiktsplanen

Nu i slutet av maj gick remisstiden ut för öns nya översiktsplan. Så nu får vi verkligen hoppas att det öppnas upp för en positiv utveckling för boende och näringsliv utanför öns större tätorter. Tycker att detta är avgörande för framtiden och att det borde vara en fråga i regionvalet om två år, om nu inte det blir ett bra förslag som det råder politisk enighet om.

Syrenernas tid

I år blommade de vackra häckarna och träden i vitt och lilla hyfsat tidigt. Redan den 18 maj så det ut som på bilden i vackra Kappelshamn, där nog tre fjärdedelar av alla hustomter inramas av de väldoftande syrenerna.

Ukraina

När detta skrivs är det svårt att vara alltför optimistisk om utgången av kriget i Ukraina. Förhoppnings så kommer de nya vapenleveranserna från väst att vända utvecklingen för våra invasionsutsatta östeuropeiska grannar.

EU-valet

Valet till EU brukar inte ha samma höga valdeltagande som Sveriges inhemska val. Men oavsett vad du tycker om kli-

matpolitiken och det europeiska samarbetet är det viktigt att du lägger din röst det parti du antingen tycker är bäst eller minst dåligt om.

Posten vädjar - sätt upp tydliga namn på postlådorna!

Postnord har skickat följande hälsning: Se till att din postlåda har en tydlig markering med namn på personer, så att den som delar ut post vet vilken låda hen ska stoppa brevet i. Dom flesta har en bra namnmarkeringar, men alltför många har inga eller väldigt väderbitna, otydliga uppgifter.

Efter åtskilliga starurar fick vi äntligen en stabil vårvärme maj. Det är bara hoppas på att det fina vädret fortsätter. Vi har ju fått tillräckligt med nederbörd under hösten och tidigare detta år, så grundvattnet klarar även en torr och varm sommar.

Det är ju lite trevligare att delta i alla sommarhalvårets aktiviteter i vår bygd, njuta av vår vackra natur eller besöka restauranger, när vädret är behagligt!

Ha det gott!

BERRA SANDSTRÖM

KIKaren Nr 177 juni 2024

Copyright: Kappelshamns IK
kappelshamnsik.se

Ansvärgivare: Berra Sandström,
070-523 3919, berra@kappelshamn.se

Redigering: Roine Andersson
Stenstrominfo Kappelshamn
stenstrominfo.se

Tryck: Thomas Rosén
ThomasTryckare Lau
thomastryckare.se

Fotografer, skribenter och korrekturläsare i detta nummer:
Roine Andersson, Rikard Holmström, Annika Jansson,
Kenneth Karlsson, Ulf Lindahl, Anders Littorin, Anna Redmalm,
Lillemor Ringvall, Berra Sandström, Göran Sandström och Åsa
Stenström.

KIKaren, Snäckersvallen 62455 Kappelshamn.
Telefon 070-523 3919, kik@kappelshamn.se,
kappelshamnsik.se

Medlemsavgiften i KIK är 400 kr för hela familjen,
200 kr för vuxen samt 100 kr för ungdomar 7-17 år.

KIK:s bankgiro är 5441-0337 • Swish 123 154 2612





Camp Kappelshamn 2024

Vi är glada att vårt första Camp Kappelshamn börjar ta form. Nu har vi fått klart att Handelsbanken Visby går in som sponsor av träningströjorna. Superkul! Och nu i slutet av maj har närmare 15 spelare - både tjejer och killar - anmält sig. Ett antal vi såklart vill skall växa nu när sommaren närmar sig.

Tipsa gärna vänner och bekantas barn! Normalt går ett 2-3 dagars fotbollscamp på 1500-2000 kronor på

konstgräs. Vi erbjuder ett betydligt mer prisvärt alternativ! För 500 kronor - eller 250+100 kronor om du tecknar medlemskap - vid Sveriges mest havsnära anläggning på naturgräs. Svårslaget!

För mer information om vår fotbollsskola 23-24 juli, kontakta mig på kenneth.m.karlsson@hotmail.com.

KENNETH KARLSSON
LEDARE FÖR CAMP KAPPELSHAMN



Besök av grannklubben

Vårens minst sagt växlande väderlek har inneburit att många av öns fotbollsplaner varit ospelbara i samband med starten för utomhussäsongen. Då har det istället blivit hårt tryck på öns få konstgräsplaner. Det underlaget har vissa fördelar, men skaderisken ökar och efter att ha tränat länge på Slites konstgräs, ville grannklubbens dam- och herrlag träna på naturgräs, då deras egen hemmaarena Skogsgläntan inte tål några träningspass. Eftersom Snäckersvallen var i hyfsat skick strax före Valborg fick sportklubben i Hangvar hyra vår anläggning vid några träningsstillfällen.



På bilderna ses runt ett 20-tal tjejer med flera ledare på stora planen. Eftersom Hangvars damlag är nyuppflyttade till den tuffa fastlandsserien div 3

Stockholm så är det viktigt med en stor, bred och vältränad trupp. Seriestarten började bra! Bortavinst med 3-1 mot Spånga.

Byabastun fortsätter att locka såväl nya som gamla gäster!

Vår byabastu lockar till såväl nya som gamla gäster. Vi tappade ju en lördag i vintras när det blev fel på aggregatet så vi har väl inte riktigt kommit upp i förra årets besöksantal ännu. Men mixbadarna ökar mot ifjol och damerna håller ställningen och det innebär att andelen kvinnliga bastugäster stigit till nästan 40 procent.

Isabell Söderström från Rönninge och Marcus Erngrund från Stockholm besökte bastun en sen marskväll.

-Vi hittade hit via hemsidan gotlandjustnu.se hela vägen från Stockholm via Ljugarn, där Marcus sprungit åtta mil i deras tävling GotRun Trail Fest under lördagen. Det var trevligt, tillgängligt och bra faciliteter. Vi tackar så mycket.



Ingen korpffotboll i år heller

För ett par månader såg det ut som att det skulle bli en mindre korpserie i fotboll med fyra lag med i seriespel med sex matcher plus finalspel. Men i mitten av maj meddelade Marie Flodman på Gotlandskorpen att tre lag tappat intresset och att det bara var KIK kvar. Så nu får vårt fotbollsgäng försöka hålla igång med sommarträning och kanske någon vänskapsmatch fram till inomhussäsongen i Futsal, som sätter igång i november. I bästa fall kan det bli något utomhusspel i september i korpens regi, om det mot förmodan finns minst fyra lag som vill delta.



Hollmarks bytte stan mot landet

För cirka tolv år sedan semestrade familjen på Gotland. Det var också då tanken kom om att köpa ett semesterhus. Till slut föll valet på en fastighet i Nyhamn precis granne med Norrvange Stugby. Först var det just bara ett semesterhus men nu bor familjen där permanent. 2021 fick Åsa jobb som biträdande rektor på Wisbygymnasiet. Efter att Åsa hade pendlat ner till Gotland under ett år bestämde sig hela familjen för att flytta ner och istället blev det Stefan som fick pendla upp till jobbet som stadsdirektör i Södertälje. Nu har även Stefan nytt jobb på Gotland. Sedan i höstas är han högsta chef för Region Gotland. Två av barnen – Filippa och Jacob – pluggar på Wisbygymnasiet medan den äldsta sonen – Alexander – pluggar till civilingenjör i Luleå och Kiruna.

Hur kom det sig att ni köpte en fastighet på landet med bara en åretruntboende granne!

– Först var det bara ett semesterhus som vi tillbringade de flesta loven i, året runt. Vi konstaterade att vi älskade att bo på landet. Dessutom har vi alltid haft mycket stor hjälp av våra grannar Kalle och Sara. Det har underlättat vårt beslut att flytta ner permanent.

Berätta lite om er bakgrund!

– Vi är båda födda och uppvuxna rätt nära varandra i Huddinge söder om Stockholm, men eftersom det skiljer några år mellan oss så kände vi inte till varandra innan vi samtidigt påbörjade en civilekonomutbildning i Örebro och där sa det klick.

Stefan har dessutom en civilingenjörsutbildning och har arbetat många år i kommunala bolag på hela Södertörn men framförallt i Södertälje, innan han för fem år sedan blev kommundirektör i Tyresö. Nu har han samma typ av jobb på Gotland sedan ett halvår och här tituleras han regiondirektör.

Åsa arbetade under flera på banken SEB, men ville sedan byta inriktning och omskolade sig till gymnasielärare 2011. Hennes ämnen är företagsekonomi,



juridik och religion. Sedan tre år tillbaka jobbar hon på Visbygymnasiet.

Åsa, enligt nätuppgifter är du rektor med ansvar för bygg och anläggningsprogrammet, ekonomiprogrammet samt försäljnings- och serviceprogrammet/handels- och administrationsprogrammet. Det är ju många olika utbildningar. Vilka program av dessa är störst idag och vilka har den största utvecklingspotentialen om du blickar fem, tio år framåt?

– Ekonomiprogrammet är störst, men den största potentialen framöver har bygg- och anläggning. Där är och kommer militären att bli en stor aktör bland annat ute i Tofta.

Stefan, du kommer från ett jobb som stadsdirektör i Södertälje och kommundirektör i Tyresö och nu är du regiondirektör. Jag antar att det är ungefär sak samma när det gäller ditt ansvarsområde/arbeten. Hur ser en vanlig, om det nu finns nån sådan, arbetsvecka ut?

– Ingen vecka är den andra lik, men generellt sett så är det mycket möten med politiker, tjänsteman, länsstyrelsen, försvarsmakten och polisen.

En fördel med mitt jobb här på Gotland är att det är enklare att skapa goda yrkesmässiga kontakter eftersom vi är ett litet län och färre personer att lära känna.

Nu har ni bott ett tag nära Kappellhamnsviken – i lilla Nyhamn med ett tjugotal fastigheter, varav endast tre åretruntboende. Har den första tiden motsvarat era förväntningar?

– Det är jättehärligt att bo här. Man kunde tro att vi skulle sakna sociala kontakter, men det gör vi inte. Vi har våra hästar och dessutom hund och katt att pyssla om. Våra kompisar från fastlandet brukar komma och hälsa på framförallt på sommaren. Det är fantastiskt att bo så här med närhet både till skog och hav. Vi har bara ett par hundra meter ner till havet.

Kan tänka mig att det i första hand är ni två föräldrar som valt detta nya liv på landet, barnen är väl snart utflugna – men vad tycker dom om att dom fick avsluta sin tonårstid långt bort från alla aktiviteter som finns i Visby?

– 19-åriga Flippa har tagit körkort och trivs med många kompisar hon fått genom skolan i Visby, där hon tillbringar många kvällar.

17-åriga Jakob har ingen brist på fritidssysselsättningar – han gillar förutom dataspel även att köra häst och vagn.

BERRA SANDSTRÖM

DIN GODA GRANNE!



Välkomna till Tempo i Stenkyrka – den stora landsbygdsbutiken med det lilla extra! Öppet 365 dagar per år! Utöver vårt fulla sortiment med förstklassiga råvaror till konkurrenskraftiga priser har vi bland annat även ett stort utbud av delikatesser, både från Gotland men även mycket direktimporterat från södra Europa.

Tempo

STENKYRKA

Lunchcafé / Delikatesser / Kniv- och saxslipning / Svenska Spel / Systembolagsombud / DHL / Bring / Bankomat / Släpkärror / Postnords postboxar
Bensinmack / Elbilsladdare / Återvinningsstation och mycket mer!



Föreningsbesök av Rute Folkets Hus

”Jisses vad klurigt o kul! Tack för det!”

KIK:s sektion för Bowls har ännu en gång fått dela med sig av glädjen till den på Gotland helt nya sporten Bowls. Denna gång var det Rute Folkets Hus-förening som besökte KIK:s inomhusbana i vårt fina Folkets Hus.

Svensexa på Öland

Henrik Ulrich åkte till en svensexa på Öland där en av aktiviteterna var att spela Bowls. Kompisgänget hade hur kul som helst i den nya arenan för Short Mat Bowls i Borgholm*.

Han blev så pass intresserad av sporten att han vill utforska möjligheten att spela på Gotland och då förstås hemma i Rute Folkets Hus.

Kontaktade KIK

Henrik kontaktade Roine i KIK Bowls och önskade en introduktion till sporten hos oss i Kappelshamn. Den 15 maj fick ett glatt gäng från Rute Folkets Hus styrelse prova på Bowls inomhus i vårt Folkets Hus tillsammans med Roine och Svante i KIK Bowls. Introduktion, träning, lite tävling och förstås fika stod på programmet.



Henrik Ulrich, Helen Haftell, Lo Kilberg, Nilla Bogren och Totte Viberg.

Hur går föreningen vidare

Nu ska det kollas upp möjligheten att köpa en begagnad bana och några omgångar med klot. Snart kanske det också spelas Bowls i Rute Folkets Hus. Hoppas, hoppas ...

ROINE ANDERSSON

*Arenan i Borgholm är en stor modern arena med 10 banor för Short Mat Bowls, dvs kort bana inomhus. Arenan drivs av föreningen Borgholm Bowls i samarbete med näringslivet på Öland. Här arrangeras träning och tävling året runt. Mer info på borgholmbowls.se.

Rute Folkets Husförening på norra Gotland har inriktning på aktiviteter kopplat till naturen, historia, hälsa och landsbygden. Man vill skapa ett levande folkets hus för alla.

Här finns också ett omtyckt café, en trevlig mötesplats där man kan träffas över en kopp kaffe eller en tallrik soppa.

Föreningen erbjuder också föreläsningar inom hälsa, natur, historia och hembygd.

Många utmanade vädret!

Det ruggiga småsnöande, blåsiga och nästan nollgradiga vädret skrämde inte klubbens ideella krafter på arbetsdagen. När det är många som hjälper till – denna 22 stycken – blir check-listan snabbare avprickad och redan före ett-tiden kunde dom sista lämna Snäckersvallen. Mest tidskrävande var krattning och ogrärensning av såväl

grusgångar som utegymnets markytor. Förutom en fikapaus så bjuds alla närvarande på en väldigt uppskattad, utsökt smakrik gulaschgryta som lunch!

Tack alla för ett bra jobb och en speciell eloge till dagens kock Rolle Ringwall.

BERRA SANDSTRÖM





Hederspris för Bästa Sockenblad 2024

En solig eftermiddag, på Pressfrihetens dag, åkte vi till Langska Huset i Visby för att KIKaren skulle få pris utdelat av Gotlänningens Tryckeri. Fyra lokala tidningsredaktioner var på plats. Första priset på 6 000 kronor och utmärkelsen "Gotlands Bästa Sockenblad", gick till Västerhejdekrönikan som ges ut av Västerhejde hembygdsförening. Varsitt hederspris på 4 000 kronor delades ut till NärLaukontakten (När Sockenförening och Lau hembygdsförening), vår egen KIKaren och RomaBladet (Roma Intresseförening). Priserna delades ut av Tommy Wahlgren och Ulf Hammarlund.

Priset till KIKaren hade motiveringen "Idrottsklubben som alltid sätter bygden i centrum". Det togs emot av vår eminente redaktör Berra Sandström och proffsiga redigerare Roine Andersson. Berra startade vår egen "by-tidning" KIKaren 1975 och sedan 2004 är det Roine som gör det grafiska arbetet. Det krävs en hel del planering och många timmars arbete att skapa varje nummer.

ÅSA STENSTRÖM



Priset delades ut av Berras före detta arbetskamrat på Svenska Spel, Tommy Wahlgren.





Välbesökt KV-öppning

Den 4 maj när Kappelshamns Veranda öppnade för säsongen var det efterlängtad och det var många som kom. Fram till midsommarhelgen är det helgöppet, men därefter alla dagar i veckan. Likt tidigare år blir det artist-uppträdanden, quiz- och operavällar med mera. Följ KV på Facebook för mer info.

– Redan i mitten på april kom annars dom första gästerna till KV. Det blev en rivstart med inte helt okända Greenpeace-aktivister som gäster – som med stort engagemang och framgång satte färg på miljöbomben till havs. – Grymt jobb och trevligt att få ha dom som gäster, säger Patrik Wigelius.



Första gästerna kom från detta fartyg.

Campinggästerna börjar komma

Redan i april kom dom första campinggästerna på besök. Som vanligt har det inte varit någon större ansamling gäster under våren. Det har mest varit husbilar förutom en stor grupp tältare från Spånga scoutkår. Likt de senaste åren är dom flesta campare utlänningar – främst från Tyskland och Danmark. Men en majdag kom tre schweiziska kvinnor med fyra hundar och som alla sju verkade väldigt bejublade över Kappelshamns Camping med sina fina gångstigar. På ser bilden ser du Susanne Voneschen (bosatt i Sverige sedan 15 år), Jasmin Lempert och Irene Lü.

PåÅngen

Kalle Bååth meddelar att han har börjat med helgöppet från slutet av maj och från och med midsommar blir det öppet alla dagar i veckan under sommaren. Mer info om meny med mera hittar du på Facebook.



Påminnelse! Medlemsavgiften för 2024

Årsavgiften är 200 kr per vuxen, 100 kr per ungdom (upp till 17 år) eller 400 kr per hushåll. Betalas in till bankgiro 5441-0337 eller via swish 123 154 2612 (ange namn och personnummer, även postadress om du vill ha KIKaren hemskickad).



Möt våren, Danskafton och After Work



Våren har intagit oss, och nu med snabba steg mot sommaren. Tycker dock det här är den bästa tiden, inga långkalsonger nu på ett tag.

Vi har haft en hel del aktiviteter under våren. Först Möt våren i Kappelshamn – som alltid är välbesökt – där det köptes en hel del från utställarborden och några provade också på andra saker som massage. På valborgsmässoafton hade vi en fest med danska influenser, då cirka 80 glada gäster mumsade på smørrebröd och drack öl, och efter elden tillkom det ett 50-tal, tror vi. På arbetsdagen kom runt 15 pers – ivriga kappelshamnsbor som räfsade och fixade överallt, stort tack till er alla.

Vi står inför ett byte av värmesystemet – dels för att pelletsen har blivit dyr, dels för att ingen har tid eller möjlighet att kolla och fixa med pannan, då den kan krångla lite alltför ofta emellanåt. En värmepump måste vi ha. Vi jobbar på att försöka skramla ihop en större slant – våra fester ger rätt hygg-

ligt, men det räcker inte. Det behövs fler sponsorer och bidrag av något slag och vi har tillsatt en arbetsgrupp som klurar på det. Får vi inte till det här nu innan vintern blir det kallt på både grötfesten, lucian, pingisen och – jåkligt kallt. Kan finnas en risk att allt får ställas in, tyvärr.

Vi firar ju 90 år i år, någon form av firande finns i planerna, vi återkommer. Och det får vi nog ta senare i höst sommarens uthyrningar ser bra ut, mycket bättre än i fjol.

After Work

Drygt 35 personer kom och njöt i vårsohlen på vår After Work med Tabberas på Norges nationaldag den 17 maj. Många valde att sitta ute på dansbanan i solskenet till att börja med och flyttade senare in i den trevligt dukade stora lokalen med småbord som skapade mer närhet. Tanken var att vi skulle tömma frysar och kylar och hamburgarna tog snabbt slut. Tunnbrödsnittar och lille-grillepinne var också populärt. En trevlig och lättsam After Work. Vi

återkommer efter sommaren och hälsar hösten med nya idéer för mer trevligt umgänge.

Som medarrangör till Traktorträffen i juli hoppas jag att många kommer, som det brukar vara vid bra väder.

Redan nu har vi fått in bidrag till uppvärmningen

Redan nu har vi fått in ett par stora bidrag till ett nytt värmesystem på 10 000 kronor från en medlem, och 10 000 kronor från en annan och KIK har lovat ställa upp med en ännu större summa. Om du känner att du vill stödja oss för att få in pengar – hör av dig till mig, inget bidrag är för litet.

Vill du synas eller vara anonym med ditt bidrag – det får du bestämma själv...

Vi har bankgironummer 5680-1582 och swishnumret är 123 395 8543. Kom nu ihåg att betala medlemsavgiften, vi är så tacksamma för ert stöd.

**UFFE LINDAHL
ORDFÖRANDE FOLKETS HUS**



Simskolan under 1950- och 60-talet på Kappelshamn, Storugns och Ihre



Avslutning 1964

Vid mitten av 1900-talet sattes ett mål upp om att alla Sveriges skolbarn skulle lära sig att simma. På den tiden fanns det inte så många inomhushallar i landet, så det satsades på simskolor utomhus under sommarlovet runt om i Sverige. På nordvästra Gotland åkte en simlärare runt på tre platser under ett par, tre sommarveckor – Kappelshamn, Storugns och Ihre – som varje år avslutades med en stor samling i Kappelshamns hamn, där olika simmärken delades ut. Satsningen blev populär hos såväl de bofasta som hos turistungdomarna. En av dem som jobbade som simskollärare var Elisabeth "Lillan" Strömhielm som här berättar om den lyckade verksamheten som gjorde simkunnigheten i det närmaste 100-prcentig.

Inger Norberg första simfröken 1954

Mitt starkaste minne av simskolan är från 1954, när jag var sex år. Inger Norberg, dotter till rektor Fredriksson i Lärbro, var vår simfröken – en fantastisk kvinna, som utstrålade energi, glädje, kunskap och karisma.

På 50-talet fanns det mer än 70 barn och ungdomar i Kappelshamn med omnejd. Visserligen var det under skördetiden, då många barn som kom från gårdarna var vana att hjälpa till. De kom

ändå, då man ansåg att det var viktigt att man lärde sig simma. På den tiden fiskade och/eller jobbade många fäder i stenbrotten runtomkring. I den inre hamnen låg det då flera fiskekuttrar, som numera har försvunnit. Där klättrade många barn, som inte tog simmärken, ombord och följde intresserat dem som simmade.

Inger fick simskolan att blomstra. Hon peppade alla och framförallt de som inte kunde simma, så att man skulle kunna ta simmärken. Jag var bara sex år, när hon fick mig att simma 100 meter bröstsim och 50 meter ryggsim i kajen samt hoppa från kajen. Jag var för ung för att ens få järnmärket, så jag fick nöja mig med ett jättestort diplom och kort i Gotlands Allehanda, där jag blev kallad sjöstjärnan.

Än idag minns jag hur jag beundrade Paul Kahl, när han sprang över taket i sina röda badbyxor på lyftkranen – som nu står på Bläse – dök i och gjorde volt i luften. Roffe Svensson, Freddan och Mona Claesson, Anita (min syster), Elisabeth Hagerås/Bürkle, Sonja Pettersson, Birgitta Lindqvist/Ringgren var ytterligare ett antal som visade sig på styva linan och tog kandidaten och magistermärken. Vågade du inte hoppa från kranen, gick det bra att hoppa från fören på Sjögrens svarta och vita skuta

som låg inne i hamnen. Simborgarmärket 200 meter blev också populärt att ta och togs i alla åldrar.

Så kom då den stora dagen, nämligen simavslutningen. Inger hade laddat med priser och bundit pillövs- och eklövskransar och inbjöd till kajen med tävlingar, uppvisningar av nybörjare, promotion, märkes- och prisutdelning. Avslutningen blev en succé. Folk gick man ur huse.

Inger flyttade efter några år och vi fick andra simlärare, men dessa var inte lika benägna att göra avslutningen till en folkfest.

Anita tar över 1959

Sedan kom emellertid den stora förändringen. Min syster Anita blev färdig siminstruktör och tog över 1959. Även hon mindes med glädje Ingers insatser, så simskolan fick sig ett uppsving igen. Färre elever men fortfarande cirka 60 med turistbarnen. Anita hade två veckor à sex dagar och åkte moppe mellan Ihre, Kappelshamn och Storugns. Den hyrde hon av broder Bobo. Därefter ytterligare två veckor till Skär i Lärbro och Kyllaj på moppen! Otroligt, tycker jag. För detta tjänade hon 250 kronor per simskola och kunde bland annat köpa sig en ny cykel, en pjattbåge, som familjen fortfarande använder.

Anita var jätteduktig och återinförde de populära simavslutningarna. Hon åkte runt och tiggde priser i affärerna i Hangvar, Kappelshamn och Storugns samt i kioskerna. Signe Kahl på Kappelshamn och Branten på Storugns var de mest generösa. Anita återinförde promoveringen med promotorer – bland andra rektor Fredriksson samt godsägare Dahlbäck från Ihre gård. Hon såg också till att Gotlands Allehanda skickade ut en reporter, fru Hejdenberg från Hall, som i detalj beskrev avslutningen. Ånyo gick folk man ur huse upplädda och snygga för att bevittna avslutningen. Det finns foton där de äldre herrarna är klädda i kostym och slips och hatt och de yngre i vit skjorta och slips samt damerna i granna sommarklänningar.

1963 var Anita upptagen, så Birger Fredriksson tog vid. 1964 var Anita tillbaka och jag fick med två guldmagistermärken i bagaget assistera och tog moppen till Ihre, som hade få märkes-tagare, men flera nybörjare.

Lillans tur 1965

Året därpå hade jag gått siminstruktörsutbildningen på Bosön och axlade Anitas mantel i fyra år till, fortfarande hyrandes Bobos moppe – för 50 kronor i veckan – till Ihre och Storugns. Nu var det tre veckor à fem dagar.

Antalet barn och ungdomar minskade dramatiskt på 60-talet. Jämfört med 70-100 deltagare på 50-talet, så hade det antalet halverats.

Vid den sista avslutningen i Kappelshamn tågade den yngste deltagaren Ulf Kahl i täten med flagga in på kajen. Annemarie Ahlström från Storugns – som hade tagit silvermagistern – utnämndes till kursens bästa då hon simmat tusentals meter i ur och skur.

Sivert Carlsson och min yngre bror Boje hade arrangerat en fin bassäng i hamnen med simdynorna som numera var röda och orange plast istället för runda korkdynor. Pojkar som tidigare hjälpt oss väldigt mycket på stranden var Peter Åkesson och Folke Gardell – de släpade simdynorna upp och ner till stranden från Tylanders lekstuga. Dessa killar var dessutom jätteduktiga simmare.

Viktig samlingsplats

1968 var således den sista sommaren vi hade simskola i Kappelshamn, Storugns och Ihre.

Kommunen ansåg, att badet vid stranden var alltför farligt för nybörjare, då det inte var inringat som en bassäng. På den tiden fanns det en låg träbrygga och eleverna kunde hålla i kanten medan de tränade benskär.

Kajen ansågs plötsligt livsfarlig att simma och hoppa och dyka i. Vattnet var betydligt djupare då. Fiskekuttrar och mindre lastbåtar gick ut och in där.



Anita som ung simskolelärare. Simskolebarn på 50-talet.

Jag kan hålla med om, att den inte var särskilt väl livräddningsutrustad. Som tur var hade vi aldrig några drunkningsolyckor under alla dessa år varken här eller i Storugns, där man simmade i den gamla hamnen.

Simskolan flyttades till Fårösund simhall under vinterhalvåret.

Simskolan blev en viktig samlingsplats för alla barn och givetvis också för fastlandsbarnen, som kunde tillbringa hela sommarlovet här, eftersom mamorna ofta var hemmafruar.

Detta har lett till, att vänskapsbanden fortfarande består och har vandrat vidare från generation till generation.

Att vara simlärare innebar, att vi lärde känna en massa människor, såväl boende som turister.

Än idag kan det komma fram föräldrar eller morföräldrar och säga till sina barn, när vi möts, att där är deras simlärare, som lärde dem att simma. Jättekul efter alla dessa år.

Under hela tio år stod Anita min syster – som tyvärr lämnade oss redan 1992 – och jag för simskolorna i Ihre, Kappelshamn och Storugns. En fantastisk tid med många härliga och glada minnen.

LILLAN STRÖMHIELM RUDEBECK



Avslutning 1964 med Lillan



Hur mycket hjälp behöver du?

Fråga	5	4	3	2	1
År	Den sista dödsdömda personen i Australien hängs	Militärjunta tar makten i Grekland genom statskupp	Kaknästornet invigs	Elvis Presley gifter sig med Priscilla Beaulieu	Sexdagarskriget utkämpas mellan Israel och Egypten
Artist	Debutsingel vid 16 års ålder, Tim McGraw	Alla fem singlar från debutalbum låg på Billboard Top 40	Förlorade Grammypris som bästa nykomling till Amy Winehouse	Gjorde låten till amerikanska OS-landslaget 2008	Född 13 december 1989 i Pennsylvania, USA
Huvudstad	Blev huvudstad 1951 efter självständighet	Har ockuperats av Turkiet, Spanien, Italien och Frankrike	Har systerstad i Libanon med samma namn	En av tre städer i landet grundade av Fenicierna	Ligger vid Medelhavet och har tre miljoner invånare
Idrottsprofil	Är ambassadör för Cancerfonden	Född 25 juli 1967 i Örnsköldsvik	Vann Mästarnas mästare 2013	Har 13 mästerskapsmedaljer	Har vunnit Jerringpriset fyra gånger
Historisk händelse	Kom till efter internationellt beslut 1921	Har ägt rum i Asien, Europa och USA	Charles Jewtraw blev historisk första mästare	Från 1994 har det eget år	1928 frånskild från sommarvariant
Film	Spelades in på Jordberga slott i Skåne	I slutet dödas båda huvudrollsinnehavarna	Vann pris för bästa kvinnliga huvudroll vid filmfestivalen Cannes	Regi av Bo Widerberg och premiär 1967	Handlar om lindansare och löjtnant

1, X eller 2?

1. I mars blir Sverige medlem i Nato.

Vilket datum?

1 5 mars

X 7 mars

2 12 mars

2. 25 mars tar gotländska SM-guld i thaiboxning. Vem?

1 Lisa Melin Johansson

X Anna Sehlin Karlsson

2 Clara Fohlin Svensson

3. I april hålls toppmöte i Visby. Vilka? Nordens och Baltikums

1 EU-ministrar

X Försvarsministrar

2 Utrikesministrar

4. I april utses Sveriges första Nato-general. Vem?

1 Torbjörn Sahlén

X Mats Wideborn

2 Melker Konradsson

5. 3 maj utses ny ordförande för Medeltidsveckan. Vem?

1 Cecilia Schelin Seidegård

X Hanna Wiman

2 Eva Winarve

6. I maj utses ny ordförande i LO. Vem?

1 Johan Lindholm

X Pim van Dorpel

2 Karin Westerlund

Vilken är den röda tråden?



Daniel Norberg



Marcus och Martinus



Klara Hammarström



Fröken Snusk

Hur mycket hjälp: 1967, Taylor Swift, Tripoli, Magdalena Forsberg, Första olympiska vinterspelen i Chamonix, Elvira Madigan, TX2, XXI, Vinnare i Masked Singer Sverige.



Frimärke

Per Wahlman har hittat detta stämpelade gamla frimärke från 1936.

Poesi från Byslingen

Stefan Ringqvist – mest kallad Nicken – är en kille på byn som har en poetisk ådra. Dessa rader med bild la han ut på fejan en ruggig marsdag:

*Du oberäkneliga månad Mars
du är allt en riktig fars.
När jag har gått in i vår
strör du salt i mina sår.*

*Men passa dig, snart är det vår
då du nog stryka på foten får.
Det du försöker gömma i snö
återskapar min vän solen med tö.*



Kappelshamns Fiskhamnsförening

Vid Fiskhamnsföreningens årsmöte den 20 april blev det omval på alla poster. Mer om mötet och annat från Hamnföreningen berättar ordföranden Roland Pettersson om i KIKarens höstnummer.

Håkan ny lantbrevbärare

Under våren har vi fått en ny kille som delar ut post i bygden och det är för många en gammal bekant, nämligen kappelshamnsuppväxte Håkan Sandström. Han är klubbens genom tiderna mesta A-lagsspelare med 413 seriematcher.



Vibb-apparaten finns nu i Lärbro

Klubbens fina vibrations- och massageapparat har tyvärr inte varit så tillgänglig, näst den stått inlåst i hemmalagets omklädningsrum. Så därför beslutade klubbstyrelsen att skänka den till Helheten i Lärbro. Niklas Larsson som driver motionscentret kom och hämtade denna fitnessrika muskelhanterare en april dag.



Gammalt fort rivet

200 meter norr om Gung-gung och Garvarns Länning har det legat ett fort som övergavs för mer än 80 år sedan. Militär anläggningen var i det närmaste helt övervuxen av gräs och sly. Under

maj så revs denna byggnad och som synes har marken återställts så att det förhoppningsvis blir lite ny fräsch grön-ska på platsen igen om något år.



Om du vill ta ett kvällsdopp vid Snäckersvallens badbrygga, behöver du inte famla i mörkret längre. Bertil Pettersson har satt upp lite mysigt ljus som förgyller din havsupplevelse.



Nya utflyktsmål på gång i den nya nationalparken

Det har antagligen inte undgått någon i Kappelshamn med omnejd att det framöver kommer finnas en nationalpark på andra sidan viken. Men visste du att den kommer bli en av södra Sveriges största nationalparker? Med nya vandringsleder i området kommer nya platser bli möjliga att upptäcka.

Namnet på nationalparken kommer antagligen bli Bästeträsks nationalpark. Som det ser ut nu kommer den att bli omkring 7000 hektar stor, varav 5500 hektar är landyta. Det är betydligt större än Gotlands befintliga nationalpark – Gotska Sandön har en landyta på 3600 hektar.

– Fina platser som varit svåra att nå kommer bli mer tillgängliga tack vare de vandringsleder vi kommer skapa. Eftersom området är stort kommer det finnas flera entréplatser. De är tänkta att vara lågmälda för att låta naturen stå i fokus och för att intrånget i naturen ska bli så litet som möjligt, säger Karolina Johansson, som är projektledare för bildandet av nationalparken vid länsstyrelsen.

Från Kappelshamn planeras den närmaste entrén bli vid Mölnernmyr i Rute eller nära Hässle änge i Fleringe. Nationalparken kommer sträcka sig från Möl-

nermyr i den södra delen upp mot Ar i norr och nästan till Fårösund i öst. Den främsta anledningen till att det bildas en nationalpark just här är att området består av en mosaik av olika naturtyper – som kala hållmarker, glesa tallskogar, öppna alvarmarker, vidsträckta myrar, artrika kärr samt grunda sjöar och havsmiljöer.

– Om du inte redan är väl bekant med naturen och kulturmiljöerna i området så kanske den nya nationalparken får dig att upptäcka din närmiljö mer. Det kommer att finnas naturvägledning i någon form som hjälper till att få upp ögonen för vad vi har omkring oss. Nationalparken kommer också bli en anledning för boende på andra platser att besöka norra Gotland, även på tider utanför sommaren, säger Karolina.

Brukar du vara ute i markerna för att plocka svamp och bär behöver du inte oroa dig. Det som inte är fridlyst föreslås fortsätta vara tillåtet att plocka enligt förslaget för nationalparken, som har varit ute på remiss under våren.

– Att tälta enstaka nätter föreslås också att vara tillåtet. Ambitionen är att det ska finnas rastplatser med sittmöjligheter på några ställen. En del av allt som planeras kommer finnas på plats till invigningen 2026 och en del kom-

mer tillkomma senare. Redan nu finns en nybyggd spång att vandra på över Mölnernmyr, säger Karolina.

Fakta

Bildandet av nationalparken vid Bästeträsk är ett samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland. Invigningen planeras att bli under 2026.

Prenumerera gärna på nationalparksprojektets nyhetsbrev för att få uppdateringar direkt till din e-post, se www.lansstyrelsen.se/gotland/bastetrask

**ANNIKA JANSSON,
LÄNSSTYRELSEN GOTLAND**



Nationalparken föreslås omfatta statligt ägda fastigheter inom det randiga området i kartan.



VI FEM • MEDLEMMAR

Varför är du medlem i KIK? • Vad betyder klubben för dig?

Anders Fahlström, Kappelshamn

När vi för snart fyra år sen flyttade hit, blev jag informerad om KIK med lördagsbastu, vilket var ett bra och trevligt sätt att lära känna grannar. KIK för mig betyder mycket för sammanhållningen och ett levande samhälle.



Elisabeth Duker Sollentuna och Kappelshamn,

KIK är en viktig del av ett levande Kappelshamn. Även om jag bara är sommargotlänning så känns det viktigt att stötta det lokala föreningslivet. Att delta i Bollkul två kvällar i veckan är heligt för tre av fem i min familj och ett Kappelshamn utan Bollkul skulle inte vara samma sak.

För mig och familjen har KIK möjliggjort ett socialt sammanhang även på sommaren. Det är genom Bollkul som barnen har träffat sina sommarkompisar och utan sommarkompisar skulle inte jag kunna vara i Kappelshamn så ofta och länge som jag önskar.



Janne Gustavsson, Kappelshamn

Ja, vi har nog mycket att tacka KIK för – vare sig det spelas någon fotboll eller inte på planen. Så länge den gamle ordföranden orkar, så kommer det nog att ordnas många aktiviteter som en gammal fotbollsledare kan vara med och delta i.



Kerstin Ameur, Uppsala och Kappelshamn,

Jag är medlem för jag vill stödja det imponerande arbete för gemenskap och inkludering som föreningen bedriver. Idag är det främst mina barn och barnbarn som tar del av de aktiviteter som föreningen erbjuder. Kappelshamn skulle vara betydligt tristare utan KIK.



Jens Bürkle, Paris och Kappelshamn

Varje sommar ser jag fram emot att komma tillbaka till Kappelshamn. Jag har tillbringat varje sommar där sedan jag var barn, eftersom det är där en del av min familj kommer ifrån. Vi bor i Paris, men Kappelshamn är vårt andra hem. Det som gör dessa besök roligare är att jag är en del av KIK.

På KIK deltar jag och min son Oscar i bollkul där alla, både lokalbor och sommargotlänningar, samlas för att spela fotboll. Det spelar ingen roll om du är duktig eller bara där för att sparka lite boll; det handlar om att ha roligt och umgås med alla. Att vara en del av KIK betyder mycket för mig. Kappelshamn är platsen där jag känner att jag hör hemma, och KIK är en av anledningarna till att Kappelshamn känns som hem, oavsett var jag befinner mig resten av året." *Vi ses i sommar!*





AKTIVITETSKALENDER SOMMAREN 2024

JUNI

Söndagar kl 10–12 Lawn Bowl på KV, Kappelshamns Veranda

Fredag 21 kl 10 Björkrishämtning till majstången, vi utgår från klubbstugeparkeringen

Fredag 21 kl 13 Midsommarfirande på Camping-planen bredvid Snäckersvallen

Söndag 23 kl 17 Start för Bollkul varje onsdag och söndag

BADA BASTU

Bastun öppen alla lördagar: herrar 15.00–17.30, damer 17.30–19.30, mixed 19.30–22.00. Den går också att boka andra tider, ring 070-523 3919.

EGEN FEST?

I år är ingen grillfest planerad, men vilken klubbmedlem som helst kan givetvis använda vår anläggning för egen fest.

JULI

Söndagar kl 10–12 Lawn Bowl på KV, Kappelshamns Veranda

Onsdagar och söndagar kl 17 Bollkul Snäckersvallen

Lördag 13 juli kl 10 Klubbmästerskap i varpa

Lördag 14 juli kl 10/15 Promenadororientering med utgångspunkt från klubbstugan vid Snäckersvallen

Söndag 14 juli kl 15 Promenadororienteringen avslutas med prisutdelning

Fredag 19 juli kl 10 Kappelshamns Återkommande Triathlon

Tisdag 23 juli kl 10 Camp Kappelshamn inleds – en fotbollsskola under två dagar

Lördag 27 juli kl 15 klubbmästerskap i boule, i år blir det både gruppspel och finaler på Kappelshamns Veranda

Söndag 29 juli kl 11 Traktorträffen på Kappelshamns Hamn – ett Folkets Hus-arrangemang

AUGUSTI

Söndag 4 augusti kl 10 Klubbmästerskap i Lawn Bowl, singel och dubbel (slut ca 14)

Söndagar kl 10–12 Lawn Bowl på KV, Kappelshamns Veranda

Onsdagar och söndagar kl 17 Bollkul Snäckersvallen (fram till i mitten på augusti)

BOULE, FOTBOLL, VARPA, UTEGYM M M

Medlemmar kan gratis låna boule-klot, fotbollar, brännbollstillbehör, kubbspel och varpor att använda vid anläggningen på lämplig plats!

Alla låneprylar ligger i det alltid öppna utrymmet till hjärtstartaren och handikappstoan. I det vita skåpet till höger om toadörren.

Modernt utegym med 10 stationer öppet dygnet runt alla dagar i veckan.

Strandängan planerar basar med dans en julilördag nu i sommar



Det jobbas för fullt på vår fina gamla festplats längst in i viken. I juni räknar arbetsgruppen med Kalle Ahlström i spetsen att dansbanan ska stå färdig med nytt ditsatt golv. Kalle berättar också att den gamla Bruksparken på Storugns från 1800-talet ska ställas i ordning. Det arbetet ska påbörjas under hösten.

–Äntligen kan vi räkna med att få Strandängan att återuppstå. Ända sedan Lärbro Hembygdsförening övertog marken efter Lärbro Arbetarkommun 2003 har det funnits idéer om en nystart efter att de sista danserna arrangerades 1983, säger Kalle och fortsätter:

–Det har gått många ideella arbetstimmar för att rusta upp de gamla

bodarna. Det blir Lärbro Hembygdsförening som arrangerar invigningsfesten och Lärbro IF har lovat att hjälpa till. Vi ska fylla bodarna som förr. Alltså med lotteristånd, kaffeservering, varmkorvförsäljning, tombola med mera inramat av bland annat kulörta lyktor. Det skulle vara väldigt skoj om vi kunde påbörja verksamheten denna sommar för att kanske göra någonting ännu större 2025. Då fyller Strandängan 90 år, berättar Kalle.

– Beträffande Bruksparken i Storugns så kommer den att ha en stor yta på tre och en halv till fyra hektar mot tidigare en hektar. En stiftelse ska bildas som Nordkalk kommer att skänka marken till, avslutar Kalle.

BERRA SANDSTRÖM

